

UIT HET BRIEVENBLIK



Wie gaat er mee?

Hé, daar rinkelt een sleutelbos bij de voordeur. De oren van Joris zijn gespitst. Het is woensdagmiddag en dan komt Gwen van Hondenuitlaatservice "Miepmiep" in Hoorn, hem ophalen. Enthousiast gaat hij mee met de bus want hij weet al wat er komen gaat.

Met 14 andere honden (15 is het maximum) gaat hij wandelen in een groot losloopegebied in Obdam en leeft zich daar helemaal uit.

Blaffend en loeiend dertelt hij in de groep en is helemaal in z'n element. Zwemmen en kuilen graven, daar is hij goed in. Het is opvallend dat de honden zo goed samen gaan en de leider respecteren. Ze luisteren ook allemaal goed, ja, zelfs Joris.

Het is leuk om eens mee te lopen met zo'n uitlaatservice, je kunt dan zien hoe je Welsh geniet.



Joris geniet!!!

Toen Joris de eerste keer mee ging was dat op proef. Bij de kennismaking thuis was hij al niet bij Gwen weg te slaan, dus daar was ik niet bang voor. Wel moest hij goed binnen de groep passen en gelukkig was dat het geval.

Nu gaat hij 1x per week mee en is dan wel 3 uur van huis. Meestal ben ik al thuis als hij weer wordt thuisgebracht en Joris wordt dan nog even geknuffeld bij het afscheid. Helemaal af is hij, als hij na het eten in zijn mand ploft; je ziet hem de hele avond niet meer....., nou ja, nog even voor een plas dan.

Annelies Voetelink.